

DE FREONEN FAN ERASMUS

In 1983 maakte een groep betrokkenen bij het toentertijd geheten Erasmushiem - nu Erasmus - zich zorgen over de vereenzaming van ouderen binnen het huis. Dat leidde tot de oprichting van een stichting met als doel:

- financieel ondersteunen van sociaal/culturele voorzieningen voor ouderen en in het bijzonder van ouderen wonend in Erasmus(hiem)
- bevorderen van humanistische geestelijke verzorging voor ouderen
- het doen van schenkingen aan stichtingen met een gelijk of aanverwant doel.

Om de doelstelling te realiseren werd Humanitas Leeuwarden gevraagd een bezoekgroep van vrijwilligers op te zetten. De Stichting Noorderbreedte nam de verantwoordelijkheid op zich voor de geestelijke verzorging van de bewoners van de aanleunwoningen.

De Freonen creëerden uit een nalatenschap een fonds dat extra activiteiten voor

de bewoners van Erasmus mogelijk maakt. In de loop van de tijd is het fonds aangevuld door giften, donaties en andere legaten. De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers en ontvangen dus geen betaling voor hun activiteiten voor de stichting.

VOORBEELDEN SUBSIDIES VAN 'FREONEN' PROJECTEN

- subsidie voor muziekactiviteiten op de buurtkamers
- een bijdrage voor de aanschaf van een 'tovertafel'
- verschillende subsidies aan de Stichting Welzijn, actief in de Erasmus, voor optredens, familie dagen, de leesmap voor de Brasserie, Sinterklaas, Wintermarkt en Kerst
- een bijdrage voor de aankoop van een tweede riksja
- financiële ondersteuning voor het herinneringsboek Erasmushiem
- bijdrage voor de aanschaf van een biljart
- jaarlijkse bijdrage aan de kosten van de Humanitas vrijwilligers van de bezoek- en activiteitengroep en de ziekenhuisbegeleiding.



WE MAKEN EEN VERSCHIL

De jaarlijkse bijdragen uit het fonds van de Freonen aan de activiteiten worden door de bewoners en vrijwilligers van de Erasmus zeer gewaardeerd.

De projecten dragen bij aan activering, het plezier en welzijn van de bewoners onderling en de sociale contacten met buurtbewoners.

'Even iemand op bezoek voor een praatje, samen een kop thee drinken, voorlezen en naar muziek luisteren zijn veel geuite wensen. Met mooi weer is wandelen favoriet.'

(foto's van bewoners zijn met toestemming in deze folder gepubliceerd)



VAN ERASMUSHIEM NAAR ERASMUS

Het oorspronkelijke Erasmushiem is inmiddels vervangen door een eigentijds nieuw gebouw, dat de naam Erasmus kreeg. Een nieuw huis heeft echter niet geleid tot minder eenzaamheid onder zijn bewoners. Mede door veranderende maatschappelijke invloeden blijft het sociale netwerk van de ouderen heel beperkt en extra activiteiten zijn meer dan ooit nodig. Die worden mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers en de stichting Freonen van Erasmus levert daaraan desgevraagd een financiële bijdrage. Daarbij ligt de nadruk op activiteiten die de sociale contacten tussen bewoners onderling en met wijkbewoners bevorderen. Dit gebeurt vanuit de vier Humanistische kernwaarden: zelfbeschikking, vrijheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Kortom: wij staan voor eigen keuzes bij leven, liefde, denken en dood.

HELP ONS

Iedereen heeft sociale contacten nodig. De Freonen beschikken over een fonds waardoor concrete projecten van en voor de bewoners mede kunnen financieren. De continuïteit is echter afhankelijk van financiële bijdragen van u.

Wilt u helpen om het fonds in stand te houden? Dat kan door een donatie over te maken naar: Stichting Freonen van Erasmushiem.
Rekeningnummer: NL74RABO 0131 8660 52

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de stichting via freonen.erasmushiem@gmail.com



Foto: Erasmus

Stichting
Freonen van Erasmushiem

Wij stimuleren sociale en culturele activiteiten in Erasmus

freonen.erasmushiem@gmail.com